

Ρεμπέτικα α ήτα γαλλικά

«Ce soir tu en jettes». Απλοδή: «Απορε κανες μπρι». Η «Ολοι οι κουτσοβάκηδες που συνέ στο κουρμπετ». που αποδίδεται ως «Et tous les fiers a bras qui triment». Συγκινητικά π απόπειρα των ελληνογαλλικών «Δεσμών» να αφέρεται το τελευταίο του τεύχος στο ελληνικό τραγούδι και στους σπουδαϊκούς σταθμούς του. Συγκινητικότερο το εγχειρόμα, παιρνόντας το μήτ από τα χέρια του Ζακ Λακαριέρ, να μεταφράσει διά των συνεργατών του μερικά από τα φραγότερα τραγούδια του ρεμπέτικου και του έντεχνου.

Άλλα και τα κεφάλαια που προηγούνται της μικρής ανθολογίας ελληνικού τραγουδιού δεν είναι προίον της εξωραισμένης και λιγό γραφικής άποψης για το ελληνικό τραγούδι μερικών νοσταλγών της Ελλάδας. Άλλωστε είναι γνωστός πως ο τρόπος αντιμετώπισης των πραγμάτων από το διγλώσσο περιοδικό («Δεσμός/le lien» ο πλήρης τίτλος του) που εκδίδει το ορώνυμο βιβλιοπλαίσιο της παροιμιών οδού Βαντάμ και ο Γιάννης Μαυροειδάκος, συστήνοντας ανά τιμήν διαφορετικές σύνεις του ελληνικού πολιτισμού στους γαλλόφωνους.

Το ωρινό αφιέρωμα ξεκινά γονευτικά αντρόδοξα με ένα κείμενο που συστήνει στους αναγνώστες τη «Δανάν, μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού» και με εκείνην ως αφορμή ταξιδεύει στην Ελλάδα του Αττική, κορίς να παραδέλει τα δικά της έργα και πέρας -συμπεριλαμβανομένου και του μεταφραστικού της έργου.

Σε αυτό το ταξίδι στα παρελθόν και το παρόν του ελληνικού τραγουδιού κύρια ξεναγούς αναλαμβάνει πάντως η Μισέλ Μισέλ. Επιπετραμένη του γαλλικού υπουργείου Πολιτισμού, υπεύθυνη διεθνών σχέσεων στην Αρχιτεκτονική Έκθλιτ του Πανεπιστημίου του Μπορντό, ανακάλυψε την Ελλάδα σε κάποιες διακοπές και αφοιούθηκε στην μελέτη ειδικά της ελληνικής μουσικής.

Βεκίνη την αφήγησε με από «τις πηγές του ελληνικού τραγουδιού», γράφοντας για θεούς, αιδίδους και ποιτές, διατρέχοντας τη μουσική ιστορία της κλασικής Ελλάδας και περνώντας μέσω του Βυζαντίου και της Τουρκοκρατίας στο δημοτικό τραγούδι. Ξε-

*Μεγάλο αφιέρωμα
του ελληνογαλλικού
περιοδικού «Δεσμός»*

*- μαζί μ' ένα cd
«Μικρής ανθολογίας
του ελληνικού
τραγουδιού»*

κτινώντας από τα ακριβικά τραγούδια για να φτάσει και στο σπουδινό δημοτικό τραγούδι.

Η ίδια αναλαμβάνει και την εισαγωγή στο επόμενο κεφάλαιο που αφορά το μικρασιατικό και το ρεμπέτικο τραγούδι, εξετάζοντας από την ετυμολογία του όρου «ρεμπέτης» μέχρι το πώς φτάπτηκε και διαμορφώθηκε το μπουζούκι και συστήνοντας εν συντομίᾳ τους πρωτεργάτες. Ακολουθούν μεταφρασμένα στα γαλλικά δύο κείμενα «κυρδικοί»: ένα απόσπασμα της περιφημής διάλεξης για το ρεμπέτικο του Μάνου Χατζιδάκι το 1949 στο Θέατρο Τέχνης και το κείμενο για τον «Ζεζιμέκικο» του Γιάννη Τσαρουχή. Και το κεφάλαιο συμπληρώνεται με ένα κείμενο για τους «Ρεμπέτες και τον κόσμο τους» που είχε γράψει ο Αρης Φακίνος το 1984 με αφορμή τη συναυλία μιας ρεμπέτικης κομιανίας στο Παρίσι, με διοργανωτή το «Δεσμό», αλλά και με ένα κείμενο του καθηγητή κινητογραφίας Ζαν-Λούι Λεφρά για την τανία «Ρεμπέτικο» του Φέρρη.

«Εντεχνο: Το καλλιτεχνική εκφαντών του λαϊκού τραγουδιού» είναι το τίτλο του επόμενου κεφαλαίου οπου η Μισέλ Μισέλ περιχαρακώνει τον όρο, εξηγεί πώς συνδέεται αυτός πρακτικά με την ελληνική ποίηση και παρουσιάζει συνοπτικά το έργο του Μάνου Χατζιδάκι και του Μικη Θεοδωράκη. Σε οσους παίρνουν τη δεκτητιά του 1960-70 τη σκυλιά της «μικρή επανάστασης του έντεχνου» αναφέρεται το επόμενο κεφάλαιο της Κλειώς Μαυροειδάκου που συστήνει εν συντομίᾳ τον Σταύρο Κουγιουμτζή, τον Χρήστο Λεοντή, τον Μάνο Λοΐζο, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Νότη Μαυρούδη, τον Δημήτρη Μουζά, τον Μήτη Πλέσσα, τον Γιάννη Σπανό, τον Σταύρο Σαρχάκο. Το «μικρό βιογραφικό με τον τρόπο της Ρόζας» κλείνει με την Εσκενάζου το αφιέρωμα που έχει ξεκινήσει με τη Δανάν.

Ακολουθεί η μικρή ανθολογία ελληνικού τραγουδιού που ξεκινά με τα δημοτικά «Ο Ολύμπος και ο Κιασίδος», «Σαμιώτισσα», «Τζιβέρι» και περνά από τον Παπαϊάννου, τον Βαμβακάρο, τον Καλδάρα, τον Τοιτσανή, στον Χατζιδάκι, τον Θεοδωράκη, τον Σαρκάκη, τον Σαββόπουλο, τον Μαρκόπουλο, τον Λοΐζο. Οι μεταφράσεις, παλάστερες ή νεοτερες, είναι του Ζακ Λακαριέρ και του Αρη Φακίνου, αλλά και των Ελέν Μπελβίλ, Κλειώς Μαυροειδάκου και Μισέλ Μισέλ.



Από την εικονογράφηση που συνοδεύει το αφιέρωμα



Το εξώφυλλο του περιοδικού

παρκει μια πλήρης καρτογράφηση των μουσικών κέντρων και των προγραμμάτων τους, τη σεζόν που πέρασε. Το περιοδικό συνοδεύεται και από σι μιας «Μικρής ανθολογίας του ελληνικού τραγουδιού», με τραγούδια των Τοποάνη, Παπαϊάννου, Βαμβακάρη, Μαρκόπουλου, Γαβάλα, Καλδάρα, Μαυρούδη, Σαρχάκου, Λοΐζου, Σπανού και Χαρόπουλου καθώς και δύο παραδοσιακά και ερμηνευτές από την Εσκενάζου, τη Νίνου και τον ίδιο τον Τοιτσανή, μέχρι τον Καζαντζίδην και την Μπέλλου. Το σι είναι προϊόν συνεργασίας του «Δεσμού» με τη «Λίσα».